

Gewoon pech

Wanneer je moeder borstkanker krijgt, schrik je heel erg. Je weet natuurlijk niet precies wat er allemaal gaat gebeuren. Zelfs volwassenen hebben soms geen idee. Moet je gelijk naar het ziekenhuis als je borstkanker hebt? Wat voor onderzoeken komen er? Wat kunnen de artsen doen?

In dit boek vind je antwoord op deze en nog veel meer vragen. Je mag erin schrijven over wat je allemaal meemaakt en hoe dat voelt, je kunt de reacties van kinderen lezen die hetzelfde meemaken als jij. Dit boek geeft je steun, troost en hoop voor de toekomst. Het helpt jou om de moeilijke periode van behandelingen zo goed mogelijk door te komen.

Esther Smid (1968) was 40 toen ze borstkanker kreeg. Vanaf het moment van de diagnose probeerde ze samen met haar man in alle openheid met hun dochters Swaan (1999) en Luna (1999) te praten en ze zo goed mogelijk op te vangen. De vragen die Swaan en Luna stelden, inspireerden haar om dit boek te schrijven. Gewoon pech is bedoeld voor alle kinderen die borstkanker van dichtbij meemaken.