

## **Over leven en dood**

Het verlies van een naaste is in ieders leven een ingrijpende gebeurtenis. Hoe kom je daar ooit overheen? Jongeren hebben het vaak extra moeilijk.

Is een familielid van je ongeneeslijk ziek of heb je een dierbare verloren door de dood? In dit boek lees je alles over de emoties waarmee je te maken kunt krijgen, over de uitvaart en wat daar allemaal bij komt kijken. Het staat ook vol praktische tips die je kunnen helpen om goed door deze moeilijke periode in je leven heen te komen. Dit boek kan helpen het afscheid te verwerken en weer een toekomst te zien.

Vanaf 12 jaar.